

NHÂN ĐIỆN - MỘT NGÀNH Y HỌC BỔ SUNG CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM

ThS. NGUYỄN VĂN THẮNG

Khoa học chưa giải thích hay kiểm nghiệm được một hiện tượng trong vũ trụ không có nghĩa là hiện tượng đó không có thật. Nhân điện vô hình, vô dạng thức. Việc tìm hiểu nhân điện hay năng lượng vũ trụ xuất phát từ đâu, theo tính chất gì, di chuyển nhanh hay chậm, nên gọi nó là gì cho thích hợp nhất ... có lẽ hãy để cho các nhà khoa học gia tìm hiểu, nghiên cứu về sau. Một điều thực tế hiển nhiên: Nhân điện là một phương pháp vô cùng hữu ích, hoàn toàn vô hại. Không dùng dược học như Tây y, không dùng cây cỏ và sản phẩm từ động vật như Đông y. Nhân điện không đòi hỏi điều kiện gì, cơ sở, phương tiện gì. Không sử dụng bùa chú, không tôn giáo, không thờ phụng thần linh. Tập luyện nhân điện không trái với nguyên tắc y học, không khó khăn gò bó, mọi người đều thực hiện được một cách dễ dàng. Người học nhân điện ví như có sẵn trong cơ thể một toán chuyên viên có đủ mọi chuyên khoa y học và một kho thuốc khổng lồ tự động làm công việc chữa bệnh cho mình một cách cần mẫn và sẵn sàng trao “kho báu” này cho người có bệnh mà không bị hao hụt hoặc mất đi cái của mình. Chỉ hơn một thập niên qua, trên thế giới đã có trên 3 triệu người biết đến nhân điện và tập luyện nhân điện, trên 30 triệu người khắp nơi trên thế giới được chữa lành nhiều chứng bệnh bằng phương pháp nhân điện không mất tiền.

Nhân điện được xem là một trong những ngành y học bổ sung thực tiễn nhất hiện nay, nhằm giúp giảm thiểu ngân sách y tế quốc gia, đồng thời góp phần bảo vệ sức khoẻ của mọi người không phân biệt giàu nghèo.

Năm 1962, một cơ quan quốc tế được thành lập với mục tiêu tương tự như Cương lĩnh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trong cùng năm, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) đã bảo trợ cho một đại hội quốc tế tổ chức tại Đại học Alma Ata-Khazakstan (thuộc Liên Xô cũ). Tại đại hội có đại diện của 46 nước tham gia đã ra Tuyên ngôn về một chiến lược toàn cầu cho ngành y tế và phòng ngừa công cộng được gọi tắt là: Tuyên ngôn Alma Ata 1962. Tuyên ngôn đã đưa ra chỉ tiêu, đến năm 2000 mọi người phải được tiếp cận với các phương tiện y tế cần thiết để phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ. Với chiến lược này được phép sử dụng tất cả các phương pháp chữa trị: Tây y, y học cổ truyền và các phương pháp khác để phục vụ sức khoẻ con người. Với phương thức này Viện Đại học quốc tế mở rộng (The Open International University) cho các ngành y học bổ sung đầu tiên được thành lập tại Alma Ata. Vì điều kiện tài chính, vào thập niên 80 của thế kỷ 20, Viện Đại học quốc tế mở rộng cơ sở chính đến Colombo - Srilanka với cái tên đầy đủ: Đại học Quốc tế mở rộng các ngành Y học bổ sung (The Open International University for Complementary Medicines). Trường Đại học này được công nhận là trường Đại học Hoà bình theo Nghị quyết của Đại Hội đồng LHQ số 31/55/XII/1980. Tại đây, một số bác sĩ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về các nghiên cứu trong việc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học (nhân điện). Cũng tại nơi đây, vào tháng 11 năm 2002, phân khoa nhân điện (thuộc ĐHQT mở rộng các ngành Y học bổ

sung) đầu tiên trên thế giới được thành lập do Giáo sư- Tiến sĩ Lương Minh Đáng - Người sáng lập ngành nhân điện làm chủ nhiệm khoa (GS-TS Lương Minh Đáng định cư tại Mỹ năm 1985 và lần đầu tiên phổ biến ngành nhân điện vào năm 1989). Hiệu quả kỳ diệu của nhân điện dần hồi đưa Giáo sư đi nhiều nước trên thế giới và thu hút nhiều học viên nhân điện trên khắp thế giới đến học, có lớp đến trên 7.000 người, thông dịch cùng lúc từ tiếng Việt Nam sang 14 thứ tiếng khác nhau. Năm 2000 Giáo sư đến Úc châu thành lập “Viện Nghiên cứu phát triển tiềm năng đặc biệt con người và Trung tâm chữa bệnh bằng năng lượng vũ trụ” tại Melbourne-Victoria. Và bắt đầu dạy học cho học viên toàn thế giới thông qua internet. Tháng 11-1997, Giáo sư được Hoàng tộc Tích Lan trao tặng huy chương “King Budd hadasa”. Năm 2000 nhận giải thưởng “Bác sĩ của thế kỷ”. Tháng 11-2001, Giáo sư được chọn nhận giải “Albrecht Schweizer Award năm 2001” - giải dành cho những người với mục đích cao đẹp giúp người nghèo được chữa bệnh.

Trên thế giới, ngay từ những thập niên 90 của thế kỷ trước đã xuất hiện nhiều Trung tâm khoa học, nhiều Viện nghiên cứu năng lượng vũ trụ và năng lượng con người. Nhiều quốc gia đã chính thức công nhận phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện dưới nhiều cái tên khác nhau: Nhân điện, Năng lượng vũ trụ, Y sinh học, Năng lượng sinh học, Yoga như Mỹ, Thái Lan, Úc, Nga, Singapo, Hà Lan, Ý, Ba Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông... Nhân điện được xem là một ngành y học bổ sung hỗ trợ và chữa bệnh cho hàng triệu người không mất tiền.

Ở Việt Nam chưa có đầu tư cho các khả năng kỳ diệu của con người nên chúng ta ít có những hiểu biết sâu về những vấn đề này trong những năm của thế kỷ trước. Trong xã hội

đương đại, chỗ này hoặc chỗ kia trên khắp đất nước xuất hiện nhiều người có khả năng chữa bệnh bằng “nhân điện” không dùng thuốc, nhưng rất đáng tiếc không được quan tâm, thậm chí bị quy tội mê tín.



Angten thu nhận năng lượng vũ trụ (nhân điện), do GS.TS Lương Minh Đáng thiết - chế, hình kim tự tháp 3 mặt

Ảnh: V.T

Bước sang thế kỷ mới, với trào lưu của thế giới, sự cởi mở đã được bắt đầu, Nhà nước đã quan tâm thành lập “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” đã cho phép nhiều nhà khoa học tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng nguồn năng lượng sinh học (Nhân điện). Theo đó nhiều tài liệu hướng dẫn học tập, tài liệu tham khảo cũng đã được phép xuất bản.

Cách đây 3 năm, vào ngày 17-5-2007 tại cuộc hội thảo về nguồn năng lượng sinh học (Nhân điện) tại Hà Nội, các nhà khoa học đã chứng minh khả năng chữa bệnh bằng nhân điện. Đại tá bác sĩ Lương Đình Du - Chủ nhiệm bộ môn Nhân điện thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã đưa ra con số chữa bệnh những năm vừa qua như sau: vào thời điểm ít nhất con số người chữa bệnh lên đến 2.000 người trong một năm, còn thời điểm cao nhất lên đến 6.000 người trong một năm. Việc chữa bệnh bằng năng lượng sinh học có thể chữa từ xa, thậm chí cách Việt Nam nửa vòng quả đất vẫn có hiệu quả. Giáo sư Dương Xuân

Đạm - Nguyên trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện 108 đã trao đổi: Nhân điện là một lĩnh vực có tính tâm linh hơn là một trường vật lý tự nhiên như trọng trường, điện trường, từ trường và năng lượng vũ trụ như dạng bức xạ. Vấn đề này vượt tầm khoa học kỹ thuật đương đại... Những phương pháp chữa bệnh không có hại, không mang màu sắc mê tín, nên nghiên cứu ứng dụng. Cũng tại buổi Hội thảo này, nhà khoa học đầu ngành, GS-TSKH Lê Thế Trung phát biểu: “cá nhân tôi cũng ủng hộ phương pháp Nhân điện dù kết quả đạt được 60-70%”. Bác sĩ Nguyễn Quang Huy - Bác sĩ CKII Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô đã áp dụng phương pháp nhân điện trong chín năm (tính đến 2007) và thành công với nhiều bệnh: thần kinh, tắc tuyến lệ, sỏi thận, xơ gan, ung thư buồng trứng. Còn có thể chữa cho bệnh nhân thoát khỏi cơn hôn mê do chấn thương sọ não. Để việc chữa bệnh có kết quả, người bệnh phải tuân thủ nguyên tắc: có niềm tin, không uống rượu bia trong thời gian chữa bệnh, chữa liên tục.

Với kết quả chữa bệnh thần diệu của phương pháp nhân điện, cũng như tính hữu dụng của phương pháp này: người học nhân điện không sử dụng bùa chú, không tôn giáo, không thờ phụng thần linh. Tập luyện nhân điện không trái với nguyên tắc y học, không khó khăn gò bó, mọi người đều thực hiện được một cách dễ dàng. Người học nhân điện ví như có sẵn trong cơ thể một toán chuyên viên có đủ mọi chuyên khoa y học và một kho thuốc khổng lồ tự động làm công việc chữa bệnh cho mình một cách cần mẫn và cũng sẵn sàng trao “kho báu” này cho người có bệnh mà không bị hao hụt hoặc mất đi cái của mình. Chữa bệnh không cần uống thuốc, một lúc chữa nhiều bệnh, một lúc chữa nhiều người mà người chữa cho người bệnh không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe. Chính vì lẽ đó, nhân điện đã sớm lan

rộng, không chủ trương, không lời chào mời, người bệnh tự ý đến với ngành nhân điện một cách tự giác. Đến nay nhiều tỉnh đã có Trung tâm “Nhân điện”, và có hàng trăm người theo học phương pháp nhân điện. Một trong những tỉnh đã tiên phong trong việc đề xuất và chấp nhận đưa phương pháp nhân điện như là một ngành y học bổ sung nhằm phục vụ sức khỏe cộng đồng đó là tỉnh Phú Thọ - nơi đất Tổ Hùng Vương.

Từ lâu đã có nhiều bằng chứng và tài liệu được đưa trên thông tin đại chúng về phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện. VTV2 trong chương trình khoa học, phóng viên chương trình Người cao tuổi đã đưa một điển hình về việc chữa bệnh bằng phương pháp nhân điện của cụ Nguyễn Văn Cáp (Đắk Lắk) - nguyên Giám đốc Bảo hiểm đã nghỉ hưu, cụ đã học nhân điện đến lớp 13 và đã chữa nhân đạo cho hàng trăm người bệnh, điển hình có cụ bà một lúc mắc đến chín bệnh sau 8 tháng chữa liên tục cụ bà đã hết bệnh hoàn toàn.

Ở tỉnh ta, do người bệnh tìm đến các Trung tâm khác nhau, đa số mời thầy về học tại chỗ, số ít đến Huế, đến Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, thậm chí có người đến tận Thái Lan, Úc châu. Do đó đến nay chưa có đầu mối thống kê đã có bao nhiêu học viên nhân điện trong toàn tỉnh, song chỉ ít đã có trên 100 học viên nhân điện cao cấp và hàng trăm học viên đang theo học. Mục đích tối thượng của những học viên đến với nhân điện là học để tự chữa cho mình khỏi bệnh và như một quy luật nhân quả mà mục đích tôn chỉ của nhân điện đã đưa ra: (muốn khỏi bệnh, sau khi nhận được năng lượng (nhân điện) mình phải cho (giúp người khác - truyền cho người khác để họ khỏi bệnh). Nhận mà không chịu cho ai thì khó mà khỏi bệnh. Như vậy, học nhân điện giúp mình và giúp người. Không thể chữa khỏi bệnh cho mình khi mình không chịu giúp người!

Tôi được may mắn tiếp cận với một số học viên nhân điện, thay cho lời bình về hiệu quả của nhân điện xin được nêu ra đây một số bằng chứng hiện hữu. Thầy Trần Trọng Kỳ - nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Đào Duy Từ (Đồng Hới) nghỉ hưu ở Đức Sơn - Đức Ninh-TP. Đồng Hới đã bị tai biến mạch máu não dẫn đến bán thân bất toại phải ngồi xe đẩy, nhưng sau một thời gian học Nhân điện thiên định và tập luyện với nguồn năng lượng vũ trụ, đến nay thầy đã phục hồi đi lại bình thường. Bác Đoàn Đình Bộc 71 tuổi ở Tổ 1 - TKII - Phường Bắc Lý - TP. Đồng Hới, nguyên Đoàn trưởng (Giám đốc) Đoàn Địa chất 406. Cả 2 vợ chồng bác đều mắc một chứng bệnh: cao huyết áp, đái đường và bị tai biến nhẹ. Sau 6 tháng học nhân điện huyết áp ổn định, các chỉ tiêu về tiểu đường đã nằm trong khoảng cho phép. Chị Đặng Thị Thanh TK IV - Phường Hải Đình - TP. Đồng Hới, học nhân điện mà bệnh viêm



Bác Lê Thanh Ngoãn đang chữa bệnh bằng phương pháp nhân điện

Ảnh: V.T

xoang, huyết áp đã “bay” mất. Nhà chị có ông bà đã gần 90 tuổi, một hôm vào khoảng 4 giờ sáng, ông đi tiểu không may bị trượt chân ngã đập đầu vào cửa, làm rách một đường da từ đỉnh đầu xuống sau chẩm dài khoảng 10cm, máu chảy toé ra, chị liền sử dụng phương pháp nhân điện đã học được của mình, đặt tay lên vết thương cách khoảng 3cm, truyền dòng năng lượng qua bàn tay đến vết thương. Điều kỳ diệu đã xảy ra, sau một phút máu cầm ngay, sau một tuần vết thương liền miệng, khô ráo lành lặn “đẹp” như không có chuyện gì xảy ra. Anh chồng chị thực sự ngạc nhiên (vì không học nhân điện) phục tài của chị và phục phương pháp nhân điện, anh tâm sự: “Nếu như hôm đó không có chị để cầm máu ngay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông vì máu chảy ra quá nhiều, chảy đến phát hoảng, ông nằm mà đầu như ngập trong vũng máu, đến được bệnh viện để cầm máu thì có lẽ máu cũng đã chảy gần hết, chưa nói chi việc phải nhận mấy mũi khâu là cái chắc”. Chẳng những anh chồng mà chị cũng ngạc nhiên, lần đầu tiên có tình huống để thử nghiệm công năng cầm máu của nhân điện. Hiệu quả quá! Chị nói trong vẻ vui mừng và tự tin. Hiện nay chị đang chia sẻ nguồn năng lượng cho những người thân trong gia đình bị ốm đau và sẵn sàng giúp đỡ những người bệnh tự nguyện đến với chị. Bác Thôn cán bộ hưu trí ở tiểu khu I - phường Hải Đình - TP. Đồng Hới, bị thiếu năng động mạch vành phải đi cấp cứu nhiều lần bởi vì khó thở khi khí hậu thay đổi, nhưng nhân điện đã đem đến cho bác một sự hồi sinh của quả tim. Tim khoẻ mạnh, bác không hề bị khó thở như trước nữa, đoạn tuyệt với những loại thuốc Tây y. Với nguồn năng lượng bác nhận được từ phương pháp nhân điện, bác còn giúp cho hàng chục người khỏi bệnh. Bác Lê Thanh Ngoãn ở tiểu khu IV- Thị trấn Quán Hàu - Huyện Quảng Ninh, bộ đội về hưu năm 1989. Cơ duyên đã đến với bác khi

bác đem vợ đi đến gặp bạn là học viên nhân điện để chữa căn bệnh liệt tay. Vừa chữa bệnh cho vợ vừa nhờ bạn mở luân xa (thuật ngữ trong nhân điện) và nhờ bạn dạy cho đến lớp 5. Từ đó hàng ngày bác thiền định, luyện tập tự nâng cao sức khỏe cho mình, vừa hỗ trợ chữa bệnh cho vợ, cho gia đình, cho bà con thân hữu. Tiếng lành đồn xa, nhiều người nghe tiếng kéo đến nhờ bác giúp, trong tiểu khu, trong vùng rồi lan ra đến tận Hải Thành, Đồng Phú (TP. Đồng Hới). Bác tâm sự: “Học đến lớp 5 tôi dừng lại cho đến 4 năm sau mới học lên, đang ở lớp 5 tôi đã có khả năng chữa bệnh. Trong 4 năm đó tôi không nhớ hết số người được chữa là bao nhiêu, vì theo quan điểm của ngành nhân điện là không cần nhớ, không được kể công, không được nhận thù lao và đòi hỏi người bệnh phải trả một cái gì thuộc tiền hoặc vật chất. Tôi chỉ biết thường có đến 25-30 người trong một ngày, có lúc lên đến 40 người đến chỗ tôi để chữa bệnh. Những người đến chữa thường mắc các bệnh như: liệt tay, liệt chân, tiền đình, đại tràng, dạ dày, trĩ nội, trĩ ngoại, u xơ tử cung. Tùy theo bệnh mà tôi chữa trung bình từ 7-9 ngày liên tục, có bệnh phải mất 2-3 tháng mới có kết quả. Trong quá trình chữa bệnh, bằng phương pháp đặt tay lên các luân xa là cảm nhận được ngay người bệnh đau gì, đau ở đâu. Quá trình chuyển biến bệnh cũng cảm nhận được ngay”.

Tôi lại được may mắn nhiều lần tiếp xúc với “đại gia đình” nhân điện trong những chuyến dã ngoại làm nhiệm vụ tâm linh, chia sẻ dòng điện tình thương đến những nơi các anh các chị đã đi vào cõi vĩnh hằng để giành độc lập tự do cho Tổ quốc như: Hang Tám Cô với Đường 20 Quyết Thắng, Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc... Tôi mới biết, mới cảm nhận được rằng: Trong quá khứ họ là những người đã từng mang trong mình nhiều thứ bệnh, đã từng vào ra nhiều bệnh viện, đã sử dụng nhiều loại thuốc Tây, thuốc Bắc, đã tốn không ít tiền của. Thế mà hôm nay nhìn khuôn mặt ai cũng tươi tắn, rạng rỡ, đầy sức sống đó là nhờ có ngành nhân điện. Họ hướng đến tâm linh, họ phải biết chia sẻ tình thương, càng nhiều càng tốt. Chính vì thế, nhân điện chẳng những là một ngành bổ sung y học phục vụ sức khỏe con người mà giúp cho người hướng thiện.

Mong sao một ngày nào đó, con người bớt đi sự tự tôn, ích kỷ về cái mình trong hiểu biết, để những hiển nhiên thực tế được phát huy, được sử dụng rộng rãi, mang đến cho đời sống con người nhiều lợi ích, thúc đẩy nền văn minh của xã hội loài người phát triển.

Thiết nghĩ trong khuôn khổ địa phương nên chẳng có những cuộc hội thảo hoặc tọa đàm về nhân điện làm cơ sở cho một đề xuất ứng dụng mang tính cộng đồng.

N.V.T

Tài liệu tham khảo:

- 1 - Lương Minh Đáng - Trường sinh học - Nhân điện - USA - 1992.
- 2 - Lương Minh Đáng - Hạnh phúc và may mắn - Đĩa CD.
- 3 - Lương Minh Đáng - Minh triết và giác ngộ - Đĩa CD.
- 4 - Nguyễn Đình Phư - Nhân điện, những phát hiện và ứng dụng - NXBVHTT - HN - 2002.
- 5 - Nguyễn Đình Phư - Hướng dẫn ứng dụng năng lượng sinh học - NXBVHTT - HN - 1995.
- 6 - Nguyễn Đình Phư - Sự kỳ diệu của năng lượng sinh học - HN - 1996.
- 7 - Nhóm tác giả của Đại học Quốc tế mở rộng các ngành y học bổ sung và Học viện phát triển tiềm năng đặc biệt con người, Trung tâm trị liệu bằng năng lượng vũ trụ cùng phối hợp biên soạn: “Thầy Lương Minh Đáng - Nhân điện” - 2004.
- 8 - Báo Lao động số 112 ngày 8/5/2007.