

# CHIÊM TINH HỌC VÀ TỬ VI NGÀNH KHOA HỌC DỰ BÁO

NGUYỄN VĂN THẮNG

*“Điều chúng ta biết như một giọt nước. Điều chúng ta chưa biết mênh mông như đại dương... Điều tuyệt đẹp nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm đó là: những điều bí ẩn”.*

*Nhà vật lý học A.Einstein*

## Chiêm tinh học

Chiêm tinh học (CTH) có từ lúc nào không ai biết, chuyện kể rằng: hiền triết Bhrigu đã truyền dạy cho các môn đồ của ông vào khoảng 6.000 năm trước. Ông có bốn đệ tử xuất sắc được lựa chọn. Người thứ nhất giỏi về khoa học đi sang Ba Tư (I Ran) lập nghiệp và đã truyền bá ngành chiêm tinh đi về hướng Tây và hình thành chiêm tinh học phương Tây sau này. Người thứ hai giỏi về triết học đi về phương Đông, sang Trung Hoa truyền bá ngành này ở đây. Người thứ ba thích nghiên cứu những hiện tượng siêu hình đã lên Tuyết sơn nhập thất và sau này truyền bá cho dân chúng Tây Tạng. Người thứ tư ở lại xứ Ấn và đã làm đến chức Quốc sư.

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, chiêm tinh học xuất hiện từ thời cổ đại, phổ biến rộng rãi ở thời trung đại. Trường đại học đầu tiên có khoa chiêm tinh học là trường Đại học Cracôp (Ba Lan - 1364). Pháp có Viện chiêm tinh Nanies...

Các nhà khoa học cho rằng, CTH là một khoa học thực tiễn và tiến bộ không thể đánh đồng với các khái niệm mê tín dị đoan như: bói

toán, chiêm bôc, tiên đoán tương lai luôn tương tượng như các nhà thần bí thời xưa gọi mây hô gió. CTH là luận thuyết giải đoán và dự báo số phận con người, vận mệnh của quốc gia, dân tộc thông qua mối liên hệ giữa vị trí các thiên thể với các sự kiện lịch sử, với số phận con người.



*Hình vẽ về 12 chòm sao chiếu mệnh của người Do Thái thế kỉ thứ VI*

Ảnh: N.V.T

CTH phương Tây dựa trên quan điểm coi trái đất là trung tâm của vũ trụ. Sự vận động của các thiên thể (trời, trăng, kim, thủy, hỏa, mộc, thổ...) hợp thành các vị thế nhất định vào từng thời điểm riêng. Sự vận động đó được gọi là cung hoàng đạo (hay vòng tròn hoàng đạo). Trong số các tinh tú, tinh tú nào gần nhất sẽ ảnh hưởng nhiều nhất trong thời khắc chào đời. Vòng tròn hoàng đạo là biểu đồ ghi chép những đặc trưng cá nhân riêng biệt, người này với người khác chẳng khác gì các đường dấu vân tay ở trên mỗi con người. Chỉ có vòng tròn hoàng đạo mới cho câu trả lời tỷ mỉ, chính xác và tương tện giữa người này với người khác. Một con người sinh ra vào thời điểm nào đó, cũng như một quốc gia, một dân tộc vào những thời điểm nhất định, sẽ phải chịu ảnh hưởng chi phối mạnh mẽ, thậm chí mang tính quyết định các vị thế của tinh tú trong cung hoàng đạo.

Từ thế kỷ thứ XVI, nhà tiên tri lừng danh của Pháp tên là Michel de Nostradamus sinh năm 1503, với cuốn sách Nostradamus - Niên giám chiêm tinh học các thế kỷ viết dưới dạng thơ tứ tuyệt vào năm 1555, ông đã nhìn xuyên suốt đến tận 10 thế kỷ sau và thậm chí vượt xa cả thời đại chúng ta, kết thúc vào năm 3797 sau công nguyên. Cũng thế kỷ XVI, nhà bác học lớn kiêm chiêm tinh gia nổi tiếng và là nhà thiên văn học người Đức J. Kepler (1571 - 1630) đã phát hiện ra quy luật vận động của các hành tinh, trên cơ sở ấy lập bản đồ sao (lá số Tử vi phương Tây). Sau này, nhà toán học Ý, Cardim (Thế kỷ XVIII) và một số nhà khoa học đương đại lại đưa ra những giả thuyết về tác động của các loại "Sóng siêu vật chất" từ vũ trụ. Có quan điểm cho rằng tác động của các sóng "siêu vật chất" từ vũ trụ tới làm thay đổi bản chất của gen di truyền, có thể giải thích mối liên hệ giữa số phận con người với trạng thái đất, trời lúc sơ sinh. Có giả thuyết dựa

vào các nguyên lý của logic toán học để cắt nghĩa sự trùng hợp giữa các hiện tượng ngẫu nhiên trong quá trình sống. Hoặc coi lá số tử vi như một chương trình toán - lý phức tạp mà điều kiện ban đầu có ý nghĩa quyết định.

Khi đề cập đến việc nghiên cứu về số phận đời người của phương Tây, khoa chiêm tinh giữ vị trí trọng yếu và có sức hấp dẫn đối với mọi người. Thực tế cho thấy, CTH có một sức sống lâu bền trong đời sống tâm lý và tín ngưỡng con người. Nó phát triển rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới, và người ta cho phép các nhà chiêm tinh hành nghề cùng với các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều đời tổng thống nước Mỹ đã sử dụng các nhà chiêm tinh để giúp việc hoặc thường xuyên hỏi ý kiến họ về những vấn đề gay cấn như F.Roosevelt, Truman, George Bush, Ronald Reagan. Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) vận dụng thuật chiêm tinh để sắp xếp vị trí các nhân vật quan trọng trong cơ cấu gián điệp mật vụ. Giới doanh nghiệp phương Tây vận dụng CTH để sắp xếp nhân sự trong công ty. Nhiều nhà hoạt động chính trị lớn ở nước Ý đã nuôi nhà chiêm tinh riêng. Ở CHLB Đức, Bertold Beiz, ông trùm Công-xoóc-nom lớn dùng một nhà chiêm tinh nổi tiếng làm chuyên gia đặc biệt. Nhà tài chính ngân hàng J.P.Morgan, công nương Diana Frances, nhà vật lý học vĩ đại người Anh I. Neutons, nhà vật lý học nổi tiếng người Do thái ở thế kỷ XX A.Enstein đều tin vào môn khoa học thần bí này. Điều này làm chúng ta không khỏi suy nghĩ: vì sao các thủ lĩnh nổi tiếng, các vĩ nhân, vĩ đại của nhân loại đều tin tưởng vào CTH? Phải chăng tư duy của họ có gì khác biệt với tư duy thông thường của con người?!

Chiêm tinh học đã nở rộ ở một số nước phát triển, tháng 6/1979 tại thành phố Cattolica của nước Ý đã diễn ra hội nghị quốc tế về chiêm tinh

học, cận tâm lý học và các vật thể bay chưa xác định được (UFO). Đến năm 1983, tại thủ đô Paris đã diễn ra hội nghị chuyên đề quốc tế của 70 nhà chiêm tinh và thuật bói toán nổi tiếng. Tại hội nghị này, các nhà CTH đã bàn về các vấn đề nóng hổi như: thần giao cách cảm, viễn di sinh học, cận tâm lý, tái hiện và cũng trao đổi về UFO.

Về mặt chi phí tiền bạc cho CTH không hề ít. Những năm ở thế kỷ trước, người dân nước Mỹ mỗi năm chi cho bói toán tới khoảng 73 tỷ đôla, người dân Pháp trả cho chiêm tinh bói toán nhiều hơn cả số tiền Nhà nước đầu tư cho các công trình nghiên cứu khoa học. Ở Ý xem bói 5 phút mất 100.000 lia...

**Tử vi học**

Khoa Tử vi bắt nguồn từ thời nào? Cho đến nay sách sử không ghi lại ai là người khai sáng ra nó. Tuy nhiên, trong lời tựa cuốn "Tử vi Đẩu số Toàn thư" do tiến sĩ La Hồng Tiên biên soạn ở đời nhà Gia Tĩnh thuộc triều Minh đã nói đến thủy tổ của Tử vi học là một đạo sĩ biệt hiệu là Hi Di, tên thật là Trần Đoàn, sống vào thời nhà Tống. Các sách về tử vi sau này cũng đều thống nhất rằng người đầu tiên tổng hợp, hệ thống lại thành môn bói này là Trần Đoàn tức Hi Di lão tổ.

Tử vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một hình thức bói toán vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi... bằng cách lập lá số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Trong tử vi số phận con người gắn liền với gia đình, dòng họ (ông bà, bố mẹ, anh em, con cái) và những mối quan hệ xã hội.

*(Tử vi là tên một loài hoa màu tím. Từ ngàn xưa Khoa Chiêm tinh Tương mệnh Đông phương thường dùng loại hoa màu tím này để chiêm bói. Ngoài ra Tử là Tím, còn Vi là Huyền*

*Diệu. Cũng có người cho rằng tên gọi được lấy từ sao Tử Vi, một ngôi sao quan trọng nhất trong môn bói toán này).*

Khoa Tử Vi xuất hiện tương đối chậm so với CTH, tại phương Đông còn đi sau khoa bói dịch, khoa nhân tướng, khoa độn giáp, khoa thiên văn... Nhưng tử vi đã mạnh nha cho một học thuật riêng, hệ thống hóa được ngành bói toán bằng lý số theo một khảo hướng đặc thù trên cơ sở lấy triết lý Âm Dương Ngũ Hành làm nền tảng, có thể xem đây là một cuộc cách mạng hoặc ít ra như một phát minh biệt lập trong phái học Tương Số của thời đó.

Đạo sĩ Trần Đoàn đã xếp vận mệnh con người vào một lá số, tổng kê hết cá tính và đời người vào 12 cung và hơn 100 vì sao. Tóm tắt cuộc đời phức tạp của con người vào một mảnh giấy một cách hệ thống hóa, đồ biểu hóa một cách khúc chiết. Mặc dù công trình có một số hạn chế nhưng nó vẫn không mất đi giá trị khai sáng cho một bộ môn bói toán lý số được xem là một khoa học dự báo hầy còn được tôn sùng ngay trong thế kỷ khoa học không gian này.



*Lá số tử vi*

Lá số tử vi được trình bày trên thiên bàn, địa bàn. Thiên bàn ở giữa, chung quanh là địa bàn với 12 cung. Tại thiên bàn, ghi năm, tháng, ngày giờ sinh, giới tính, mạng và cục.

Địa bàn gồm 12 cung cố định, được đặt tên theo mười hai địa chi, mỗi cung phản ánh một lĩnh vực, một mặt của đời sống một con người qua những liên hệ công danh, tiền bạc, bạn bè, vợ con, phúc đức, cha mẹ... Các cung trên địa bàn lần lượt mang các tên là: Mệnh, Phụ mẫu, Phúc đức, Điền trạch, Quan lộc, Nô bộc, Thiên di, Tật ách, Tài bạch, Tử tức, Phu thê, Huynh đệ.

Những phương thức để xác định vị trí của khoảng 110 sao lên trên địa bàn được gọi là "an sao".

Lá số tử vi của mỗi người được thành lập dựa vào các yếu tố vào giờ, ngày, tháng, năm sinh (âm lịch) và giới tính.

Chiêm tinh học phương Tây và tử vi phương Đông đều dựa trên nền tảng tư tưởng triết học cổ đại. Song tư tưởng triết học cổ đại của phương Đông là một thành tựu có giá trị mang tính phổ quát cao, mà khiến cho giới khoa học phương Tây phải đặc biệt quan tâm nghiên cứu tìm hiểu. Cũng như CTH tử vi là luận thuyết giải đoán và dự báo về cuộc đời của một con người không mang màu sắc mê tín. Song với từ "bói", tử vi đã bị một số người lợi dụng thần thánh hóa làm biến tướng tử vi chân chính. Điều đó đã từ lâu đi vào tâm thức của các dân tộc Á Đông, trong đó có cả Việt Nam của chúng ta. Việc "dương sao giải

hạn, bảo mạng cầu an" sau những ngày Tết âm lịch chính là biến tướng đó. Một tập tục mang màu sắc mê tín dị đoan.

Ở nước ta, chưa có điều kiện và chưa thể thống kê được số người hành nghề bói toán thu tiền, nhưng lớn hơn và tốn kém hơn là cúng lễ giải hạn. Và cũng chưa thể thống kê được sự tốn kém của người dân chi vào việc đi xem bói và cúng lễ giải hạn. Có người chi phí vào việc trên hàng chục triệu đồng mà vẫn không đem lại kết quả gì, ấy là chưa nói đến số người loè bịp, hù dọa để lấy tiền những người bị khánh kiệt bởi bệnh tật buộc phải "vái tứ phương" một cách không thương tiếc.

Vậy, chúng ta chỉ cần suy nghĩ một cách đơn giản: Nếu ai đó, gây ra biết bao nhiêu điều ác, làm hại không biết bao nhiêu người, rồi đi xem bói, đi cúng lễ cầu tài, cầu lộc, cầu bình an vô sự lại được thánh, thần phù hộ "vạn sự như ý" hay sao? Người có nhiều tiền cúng lễ càng to thì được thánh phù hộ càng nhiều hơn người nghèo hay sao? Chắc chắn không có thánh, thần nào như vậy cả! Sách cổ nhân có dạy: *"Thần hưởng lòng thành, có lòng thành mới cảm được thần. Thần cảm mình thì được không lấy lễ lạt mà xin được. Thần không vì lễ hậu mà giáng phúc, không vì lễ bạc mà ra tai. Tất cả chỉ có thể dựa vào phúc đức mà thôi"*.

Điều này có lẽ cổ nhân cũng khuyên răn cả việc xử sự trên đời nữa.

N.V.T

#### Tài liệu tham khảo:

1. Gregg Braden - Mật mã thời gian (dịch giả: Trần Cung) NXB Văn hóa nghệ thuật - Hà Nội - 2011
2. Inrgid Zhang- Chiêm tinh học và mật mã thành công (dịch giả: Vũ Như Lê)- NXBVHTT-HN-2010.
3. Nguyễn Phong- Hành trình bí ẩn phương Đông- NXB Thời đại - Hà Nội - 2011
4. Nam Việt - Mười hai cung hoàng đạo, một cách nhìn về cuộc đời - NXB Thời đại - Hà Nội - 2009.